

Laat ons liefste samen varen

(B. Peleman - A. Preud'homme)

Dirigent Tony Dieltiens - Orgel Jan Van Mol



1. Kent gij, lief, de die- pe wa- tren van mijn
2. Kent gij, lief, de groe- ne dij- ken met het
3. Zaagt gij, lief, de sloe- pen va- ren zei- lend



scho- ne Schel-de- land, waar de gol- ven lich- tend
glan- zend gra- zend vee, waar de gol- ven schui- mend
door mijn Schel-de- land, in de glans der no- te-



kla- tren, waar de he- mel o- pen brandt ?
wij- ken voor de wek- roep van de zee ?
la- ren, bloei- end langs de wa- ter- kant ?



Dag en nacht wou'k er ver- wij- len met u, lief- ste, aan mijn
Dro- mend bij de wil- gen- tron- ken heb'k er steeds aan u ge-
Zon en maan gaan door de wol- ken, goud en zil- v'rig ruist er



zij, lijk de sloe- pen zacht- jes zei- len op het
dacht wijl de wa- ter- le- lies blon- ken in de
riet, en in 't diepst der wa- ter- kol- ken zingt de



dei- nen van de tij. Laat ons, lief- ste, sa- men
zui- v're zo- mer- nacht !
vloed zijn to- ver- lied.



va- ren door mijn scho- ne Schel- de- land, met wat



bloem- kens in uw ha- ren, bloem- kens van de wa- ter- kant.